



Azorerna består av nio stycken vackra öar och ligger en bra bit ut i Atlanten utanför Portugals kust. Vi besökte tre av dem. Sao Miguel, Flores och Corvo.

Vi anlände till Sao Miguel som är huvudön och tog oss vidare med flyg redan dagen efter till Flores där vi ska spenderade den mesta tiden.

Köpenhamn-Sao Miquel 25 oktober

Vi samlades på Kastrup kl 12:30 för avfärd. Efter lite strul vid bagagedisken var vi snart igenom säkerhetskontrollen. Besättningen var försenad och planet kom iväg en halvtimme sent. Sedan flöt det på bra och efter mellanlandning i Lissabon var vi framme i Ponta Delgada på Sao Miquel på utsatt tid 20:15. Alla väskor fanns på plats och vi tog aerobussen till Hotel Nova för övernattnig. En öl och sedan i säng.

Sao Miquel-Flores 26 oktober

Vi lämnade Hotel Nova och flög 09:15 mot Flores med mellanlandning i Horta på Faial. 11:20 kom vi till Santa Cruz på Flores. Där mötte Carlos oss. Han hoppade på kryckor efter att han brutit foten. Det blev en kort färd till Hotel Ocidental där vi checkade in.

En promenad in till stan för lunch på restaurang Rosa. Riktigt gott, alla käkade kött. På väg tillbaka skådade vi längs stranden. Många gulnåbbade lror och två rosentärnor i vinterdräkt blev en kul behållning. Mörka moln drog över oss och ett fint, blött regn drog in. Vi blev rejält våta. Det blev en god kopp kaffe på vägen, sen drog vi oss in på hotellet, bytte om och tog det lite lugnt innan middagen på kvällen. Vi åt på restaurangen som Carlos bror äger. Den ligger alldeles intill hotellet. Imorgon kan det bli Corvo!



Corvo 27 oktober

Idag var det Corvodag. Vi käkade frukost 07:30. Efter ok från Carlos för båtfärden handlade vi i den lilla supermarketen. Vi tog med oss lunch. Vandring på hala trappor till båten och sen bar det iväg. Strax efter att vi lämnat Flores blev vi omringade av 100-tals gulnäbbade lror!

Efter två timmar nådde vi Corvo. Pratade med skådare när vi var framme. Vädret där var inte det bästa. Molnen och dimman slog sitt grepp om ön. Tyvärr var kratern helt insvept i dimma. Före avfärd tillbaka tog vi en efterlängtat kaffe vid flygplatsen. På vägen tillbaka hoppade common dolphins runt båten och de gulnäbbade uppträdde i stora antal. Vådlig avgång från båten och god middag samt gott vin på kvällen.



Flores 28 oktober

Dimma, dis, dimma....det var vad dagen präglades av. Vi styrde mot Ponta Delgada, den nordligaste punkten på Flores. Där vid den gamla fotbollsplanen fick vi se bl.a. flikstrandpipare och gulbröstad snäppa. Här vare det hyfsat väder och trevligt att skåda. När vi sedan lämnade och körde mot fyren förbyttes allt till en dimmig soppa som höll i sig tills vi var tillbaka i Santa Cruz. Faja Grande bjöd på lite sikt och härliga vågspel. Här kom en man bärande på en gulnäbbad lira som suttit på vägen någonstans. Han hade även två lådor med lror i. Dessa skulle han släppa vid havet. På kvällen innan maten vandrade en lira genom hotellet. Olle motade ut den och den fick till slut luft under vingarna och drog till havs i mörkret. Regnet vräker ner nu ikväll. Hoppas verkligen att det blir bättre imorgon.

Flores 29 oktober

Vädret såg fint ut efter nattens häftiga regn. Vi begav oss mot sjöarna, men när vi närmade oss vällde den förhatliga dimman in med rejäl blåst. Vi körde till norra delen, Ponta Delgada. Det blev en promenad på 3 km från fyren mot PD i sol och med vinden i ryggen. Bofinkar och kanarie-siskor, men inte mycket annat under vandringen. Carlos hämtade upp oss och vi drog ner mot "soccerfield". Flikstrandpiparen och den gulbröstad snäppan var kvar precis som den amerikanska småspoven. En amerikansk ägretthäger dök upp i den hårda vinden. Efter lunch och en kaffe gjorde vi ett nytt försök mot sjöarna. Denna gången var det bättre med sikten även om vinden och temperaturen var lite jobbig. Mindre gulbena hittade Lasse i Caldeiro Branca och sen såg vi en vacker brudandshane i Caldeiro S'eca.



Flores 30 oktober

Regnet i natt var mycket. Västvinden är frisk, men en hel del sol när vi gav oss iväg mot Lajes på sydsidan. Här var vädret riktigt fint. Vi körde ner till den ganska stora hamnen. Många gulnäbbade drog förbi. Vidare mot sjöarna som vi äntligen fick se utan dimma. Det blåste bra och det var ganska kyligt där. Tomt på fågel. Eftermiddagskaffet drack vi i Faja Grande där vi sedan kollade havsfåglar i den starka vinden. Avslutningsvis besökte vi Fajazinha, ett härligt ställe söder om Faja Grande. Lasse fick syn på en trolig gul skogssångare. Vi kommer nog att åka dit imorgon fm. Spännande att rota efter småfågel där. Åt fisk till middag, sådär. En död geting förgyllde min öl som jag slapp betala :-)



Flores 31 oktober

Fint väder idag. Vinden har lagt sig och solen skiner. Förmiddagen spenderades i Fajazinha. Vi letade småfåglar bland fikonsträden. Tyvärr inga "rara" arter, men här är fantastiskt vackert. Färden mot Ponta Delgada gick på en liten grusväg på hög höjd, 750 meter över havet. Vi stannade till och till våra stora överraskning fick vi se fem snösparvar häruppe. Vid Ponta Delgada besökte vi först kaffestället och sedan "soccerfield". Nya arter här idag blev stenfalk och vitgumpsnäppa. Halloweenbuffé på kvällen. God mat, vin och smarrig efterrätt.

Flores-Sao Miquel 1 november

Sista dagen på Flores. Vi lämnade vid lunchtid och efter två mellanlandningar, Faial oc Terceira, landade vi på Sao Miquel strax efter 15. Där stod Paulo och mötte oss. En snabb tur till en plats norr om hamnen i Ponta Delgada på väg till hotell Caloura. Här fick vi se en bandvingad snäppa efter en del letande. Det var tydligen den västliga rasen. Färden gick sedan till Caloura där vi checkade in och åt en brasiliansk buffé. Övermätta gick vi och la oss.



Sao Miquel 2 november

Vi gav oss iväg efter frukost för att leta efter den azoriska domherren. Till vår hjälp fanns Carlos Silva från Spea som trots allt inte kunde hitta några. Vi hörde en, det var allt. Lunchen intog vi vid Ribeira Grande nere vid stranden. Myrspov och större strandpipare blev nya arter här. Vidare mot tvillingsjöarna där det skulle finnas både tjocknäbbad dopping och great blue heron. Vi fick se hägern, men bommade doppingen. En kaffe vid sjön. Eftermiddagskoppen missar man inte! Sista stopp vid willetstället i Ponta Delgada. Där träffade vi Gerby och snackade lite. Avslutningsmiddag på hotellet.

”Crateran på Corvo som den kan se ut när solen är framme :-)”

Flikstrandpipare, gulbröstad snäppa, vitgumpsnäppa, bandvingad snäppa, amerikansk ägretthäger, amerikansk gråhäger, svartand, brudand, amerikansk småspov och amerikansk kricka var de amerikanska arter vi såg under vår vistelse.
Foto: Lars-Olof Landgren och Lars Göte Nilsson